

Dankdienst voor de leven van Helene Jonker-Berends

dinsdag 13 april 2021

Ds. Rick Vanderhorst:

Namens de ds. Jonker en de familie wens ik jullie allemaal welkom vandaag

Ook iedereen die ons volgt tijdens de livestream.

De openingspsalm is 'Abide with me', vers 1 en 4

1: Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord, with me abide;
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, oh, abide with me.

4: I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness;
Where is death's sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.

Laten we bidden.

Onze Vader in de hemel;. Dank u wel dat u onze gebeden hoort dankzij Jezus. We danken u dat wij uw kinderen zijn. En uw erfgenamen, erfgenamen van het eeuwige leven. In deze tijden van rouw om Heleen, zijn wij dankbaar voor de hoop in Jezus. Wij zijn dankbaar dat Jezus voor ons gestorven is, zodat wij leven door u krijgen. Wij prijzen u hiervoor, voor de redding via Jezus, die de dood overwint. Wij danken u ook voor alles wat u voor Heleen heeft gedaan in haar leven. Ook in relatie met Klaas. En hoe u uw kerk heeft opgebouwd door haar leven. We danken u ook voor alle mensen die hier nu samenzijn. Wij denken in het bijzonder aan de familie die hier nu niet fysiek bij kunnen zijn. En toch zijn we samen verbonden in dezelfde Geest, door U. God, geef ons rust en hoop door ons geloof in u. We bidden dat we onze ogen opslaan naar u. We bidden dit niet omdat wij dit verdienen, maar dankzij de genade door Jezus. Amen.

De tekst voor deze bijeenkomst is Psalm 84.

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. (84:2) Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.2(84:3) Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.3(84:4) Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.4(84:5) Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. sela5(84:6) Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u.6(84:7) Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.7(84:8) Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.8(84:9) HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob. sela9(84:10) God, ons schild, zie

naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.10(84:11) Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.11(84:12) Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.12(84:13) HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Zingen: Psalm 79 vs 9

Zij die van u zijn afgedwaald, zullen omkomen op hun boze weg.
U zult allen vernietigen die, valsgezind, van uw geboden zijn afgeweken. Maar wat mij betreft, ik vertrouw op God,
want met zijn aanwezigheid ben ik verblijd. Mijn toevlucht is de HEERE alleen;
Ik zal verkondigen al wat Hij gedaan heeft.

Opnieuw heet ik iedereen van harte welkom: dierbare vrienden, dierbaren, broeders en zusters in de Heer, kinderen en kleinkinderen van Helene, en in het bijzonder ds. Jonker - Klaas.

- Dank u wel dat u hier vandaag aanwezig bent of via de livestream bij ons aanwezig bent voor de uitvaartdienst van Helene Jonker.

Afgelopen najaar waren velen van ons nogal geschokt toen ze hoorden dat bij onze geliefde vrouw, moeder, oma en zuster in de Heer een agressieve baarmoederkanker was geconstateerd.

- De prognose klonk niet goed.
- Het werd al snel duidelijk dat Helene's aardse reis spoedig voorbij zou zijn.
- Een week geleden, op 6 april, nam de Heer Helene mee naar huis, met haar familie aan haar zijde.

Helene was bijna 72 jaar oud geworden, geboren op 5 mei 1949 in Onnen, Nederland.

- Klaas en Helene zouden deze zomer ook hun 45e huwelijksjubileum vieren.
- Zij trouwden op 8 juli 1976.
- Gedurende al die jaren van huwelijk heeft de Heer jullie gezegend met zes kinderen en 16 kleinkinderen.
- Vijf van de kinderen en de meeste van hun echtgenoten zijn hier vandaag.
- Jasper's vrouw Christine blijft samen in Ontario.
- Elanna en haar man Job en hun kinderen zijn in Nederland,
- en zouden hier vandaag graag bij zijn geweest.
- De familie weet natuurlijk dat u kijkt.

Zeker in al die tijd, zijn er onderweg veel herinneringen gemaakt.

- En door al die jaren heen heeft Helene samen met ds. Jonker heel veel mensen leren kennen.
- Een van haar kinderen maakte laatst een interessante opmerking die ik de moeite waard vond om te delen:
- Er wordt wel gezegd dat er voor de meeste mensen op aarde maar zes stappen afstand zijn tussen u en iedereen in de wereld. Dus, "Ik ken deze persoon, die kent deze persoon, die kent deze persoon, enzovoort, totdat er een verbinding is tussen u en alle anderen."

- Maar voor uw vrouw en jullie moeder, zijn er waarschijnlijk maar vier stappen afstand.
- En dat komt omdat Helene in de loop van haar leven heel wat mensen heeft leren kennen.
- En de meeste van deze mensen waren niet zomaar kennissen, maar betekenisvolle relaties.
- Ik ben er vrij zeker van dat dit blijkt uit alle verschillende mensen die van over de hele wereld op deze dienst afstemmen.
- Klaas en Helene waren de afgelopen maanden zo bemoedigd door de vele berichten en troostende woorden die zij ontvingen van mensen die zij van over de hele wereld hadden leren kennen.

Nu heeft Helene gevraagd om in deze begrafenistoespraak niet de nadruk op haar te leggen.

- En ik moet haar wens respecteren.
- We zijn hier zeker niet om haar te eren.
- Nee, we geven God alle eer, zoals zij het ook zou willen.
- Maar God wordt nog steeds verheerlijkt als we stilstaan bij, en dank geven voor, wat God door Helene heeft gedaan tijdens haar leven.
- Ik moet denken aan wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 15 - "Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt."

En als u erover nadenkt, spreekt het verzoek dat zij deed, dat wij ons niet op haar zouden richten, al boekdelen over hoe de Heer Helene's leven en houding had gevormd.

- Helene had samen met Klaas een verlangen om te dienen.
- Hun trouwtekst was uit Romeinen 12 waarin de oproep staat om onszelf aan te bieden als een levend offer, heilig en God welgevallig.
- Helene verlangde ernaar om Gods gemeente te zien groeien en bloeien en gaf zichzelf voor dat werk.
- Het is dan ook passend dat de boodschap van vandaag gebaseerd is op Psalm 84.

Psalm 84 is een psalm over de zonen van Korach.

- De zonen van Korach waren aangesteld om te dienen als poortwachters in de tempel.
- Zij dienden daar ook in de bediening van de muziek.
- Het is passend dat deze mannen deze prachtige psalm hebben gemaakt.
- Het is een lied dat zich verheugt in de schoonheid van Gods huis.
- Het is een psalm die zich te buiten gaat aan het ontzagwekkende voorrecht om bij God te zijn in zijn tempel.

De zonen van Korach waren poortwachters.

- Zij waren aangesteld om de tempelhoven te bewaken.
- Zij zorgden ervoor dat niemand het tempelgebied binnenkwam die niet was toegestaan volgens de wet.
- Nu, aan de oppervlakte van de dingen klinkt dit niet erg opwindend.
- Wie wil er een bewaker zijn?
- Soms zie ik een bewaker bij de uitgang van Walmart staan en denk ik bij mezelf, "Deze man staat hier gewoon acht uur per dag? Wat saai!"
- Dat zou niet mijn eerste keuze zijn voor een baan, dat kan ik u wel vertellen."

Maar voor de poortwachters van de tempel, was dit de beste baan van allemaal.

- Dat komt omdat ze dicht bij de tempel waren waar God zelf woonde met zijn volk.
- Wat een voorrecht!
- Wat een genot om in de tempel te gaan werken!
- Hoe mooi om Gods volk voor te gaan in de lofprijzing!
- En dat komt in deze psalm tot uitdrukking als er staat:
- Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

Luister naar hoe de psalmist dit beschrijft:

- Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten!
- Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER.
- Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.
- Dit is een intens verlangen om bij de HEER te zijn.
- Dit is iemands hart, verstand en emotie helemaal gericht op de aanbidding van God.
- Hij weet dat het zo goed is om dicht bij de HEER te zijn.

En dat is ook de reden waarom de psalmist spreekt zoals hij in deze psalm doet:

- V. 5: Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.
- V. 11. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten.
- En ook v. 3, waar zelfs de mus en de zwaluw bevoorrecht zijn om dicht bij God te zijn - om hun huis te maken waar de aanbidding van de HEER plaatsvindt.

Nu hebben wij, nieuwtestamentische christenen, geen fysiek tempelgebouw zoals Israël.

- Maar wij hebben zelfs iets beters en groters dan deze zonen van Korach.
- 1 Kor 3 noemt de gemeente - het nieuwtestamentische volk van God - de tempel van de Heilige Geest.
- En 1 Petrus 2 noemt gelovigen levende stenen.
- Wij zijn door God verenigd en opgebouwd tot een woning waarin God woont door de Geest.
- En dus, als het al zo'n voorrecht was voor deze zonen van Korach om poortwachter te zijn en te zingen in de oudtestamentische tempel, hoeveel groter voorrecht is het dan voor ons nieuwtestamentische christenen om de tempel van God zelf te zijn!
- En in onze aanbidding op de dag des Heren verschijnen wij inderdaad voor God in Sion.
- Hebreëën 12 zegt dat de nieuwtestamentische gelovigen "staan voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn."

En dus zijn wij zelfs rijker dan deze zonen van Korach, wie het verheugde om in de tempel te dienen.

- En dit is ook iets wat de Heer op Helene's hart heeft gedrukt.
- Diezelfde verlangens en dat geloof wat in Psalm 84 worden beschreven, werden ook door God aangedreven in het hart van uw lieve vrouw, moeder, grootmoeder.
- Dat is één reden waarom het dienen van anderen in de kerk zo belangrijk was voor Helene.

- Zij kende het belang en het voorrecht om de gemeente van Christus te dienen, om de tempel van de levende God op te bouwen.

Dat was zeker duidelijk voor mij in de jaren dat ik haar hier in Winnipeg leerde kennen.

- Er waren vele momenten na een dienst waarin ik preekte dat ik met Helene in gesprek was.
- Ik werd dan vaak onderworpen aan één van haar beroemde armgrepen.
- Ze greep uw arm en hield u stevig vast terwijl ze met u praatte.
- Soms sprak ze ook een beetje dicht tegen u aan.
- Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat ze een kleinere persoonlijke ruimte had dan de meeste mensen.
- Maar één ding was duidelijk: ze sprak oprecht tot u om u op te bouwen.
- God gebruikte haar ook als een bron van bemoediging voor mij in mijn bediening.

Het is duidelijk dat ze deze zelfde benadering ook naar anderen had.

- Op de pagina met haar overlijdensadvertentie hadden mensen de mogelijkheid om notities te plaatsen.
- Velen vertelden hoe Helene een bron van bemoediging was en plaatsten zelfs persoonlijke verhalen over hoe zij hen had beïnvloed.
- Ik weet zeker dat velen die via de livestream luisterden hun eigen verhalen hierover ook kunnen vertellen.

Samen met Klaas heeft Helene diezelfde geest van dienstbaarheid en geloof ook in hun gezin toegepast.

- Liefde voor God en een relatie met de Heer was echt, het leefde in jullie huis.
- De Heer gaf haar oog voor het geestelijk welzijn van haar kinderen en ook van haar kleinkinderen.
- Ze kon ook goed contact maken met de kleinkinderen, of het nu bakken, naaien, nagels lakken of wat dan ook was.
- En ze hield van jullie, van jullie allemaal.
- Klaas en Helene hadden dit jaar de mooie gelegenheid om een aantal kleinkinderen uit te nodigen voor het Thanksgiving diner.
- En het was zo'n speciale tijd voor hen voordat ze ziek werd.

Weet u, doordat ik de afgelopen weken met velen van jullie heb kunnen praten, ben ik ook wat interessante dingen over Helene te weten gekomen.

- Blijkbaar kon ze niet goed niezen.
- In plaats van een nies, was het meer een terugslag.
- Als u zich afvraagt hoe dat klinkt, vraag het Clarence dan een keer.
- Er is mij ook verteld dat de manier waarop ze niesde leek op de manier waarop ze met een versnellingsbak reed.
- Maar ondanks dat ze een paar eigenaardigheden had, is het duidelijk dat haar familie van haar hield.
- Het was ook mooi om te zien hoe goed Klaas en haar familie voor haar zorgden in haar strijd tegen kanker.

In Spreuken 31 beschrijft de Bijbel een vrouw met een nobel karakter.

- Een aspect van deze nobele vrouw is dat haar kinderen opstaan en haar gezegend noemen.
- En ook jullie kunnen zeker opstaan en jullie moeder gezegend noemen.
- En jullie kunnen haar gezegend noemen op de manier waarop Psalm 84 iemand gezegend noemt.
- Merk op dat deze psalm drie keer iemand beschrijft die gezegend is.
- Vers 5: "Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven."
- Vers 6: "Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u."
- Vers 13: "HEER van de hemelse machten, gelukkig is de mens die op u vertrouwt."

Merk op hoe de zegen van de hier beschreven persoon verbonden is met de HEER.

- Welgelukzalig zijn zij die in UW huis wonen... welgelukzalig zijn zij wier kracht in U is... welgelukzalig is hij die op U vertrouwt!
- Nu was het geloof van Helene natuurlijk onvolmaakt en haar dienst aan God imperfect, maar door de genade van de Heer kon zij haar kracht vinden in de HEER en kon zij vertrouwen op de HEER.

Neem bijvoorbeeld vers 6,

- "Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u."
- Dit beschrijft de gelovigen die op weg gaan naar Jeruzalem om in de tempel God te aanbidden.
- Er staat: "Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase...Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen."
- De reis naar Jeruzalem was niet altijd gemakkelijk.
- Er waren moeilijke momenten tijdens die reis.
- En toch, de gelovigen wilden bij God zijn.
- Hun hart was gericht op Jeruzalem.
- God gaf hun de kracht om hun reis te volbrengen, zodat ze eindelijk in de tempel konden verschijnen om de HEER te aanbidden.

En voor u ds. Jonker, samen met Helene heeft u ook die gezindheid gehad.

- En de levensreis voor u beiden is niet altijd gemakkelijk geweest.
- Maar het is de HEERE die u kracht geeft.
- U vertelde dat toen Helene de diagnose kanker kreeg, mensen zeiden: "Hoe kunt u daar niet kapot van zijn?"
- En één van de dingen die u zegt is dat de Heer u hierop voorbereidt.
- Er waren veel dingen in uw leven die u niet gepland had.
- Maar de Heer heeft het op uw pad gebracht, en de Heer heeft u er ook doorheen geleid.
- En u kunt erop vertrouwen dat de Heer u ook kracht geeft om nu verder te gaan zonder Helene aan uw zijde.
- Er zullen tijden van pijn en verdriet zijn, maar ook u gaat op weg naar Sion om voor uw God te verschijnen.
- En de Heer heeft bepaald dat uw vrouw, jullie moeder, jullie grootmoeder vóór jullie aan het einde van die reis zou komen.

En inderdaad, hoe gezegend is zij!

- Door de genade van God kan zij nu binnengaan in de tegenwoordigheid van de Heer.
- Vers 5 beschrijft haar werkelijk: "Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven."
- Door Christus heeft zij toegang gekregen tot de hemelse gewesten waar God woont.
- In de tempel van het Oude Testament kon namelijk niet zomaar iedereen toegang krijgen tot Gods tempel.
- Er waren strikte regels over wie naar binnen mocht, daarom waren er deurwachters.
- In feite kon alleen de hogepriester het Heilige der Heiligen binnengaan, waar God woonde, en dat slechts eenmaal per jaar onder strikte voorwaarden.

Ziet u, uit onszelf zouden wij nooit toegang kunnen krijgen tot Gods troonzaal.

- Het is alleen mogelijk door het werk van Jezus Christus, onze Grote Hogepriester.
- Hij offerde zichzelf aan het kruis als het grote offer dat voor onze zonden betaalt.
- Het is door dat volmaakte bloed van Christus dat wij vertrouwen hebben om toegang te krijgen tot de troonzaal van Gods tempel.
- En het is werkelijk alleen door het bloed van Christus dat uw vrouw en moeder toegang kan krijgen tot de hemel.
- Want ook zij heeft tijdens haar leven tegen God gezondigd.
- Op eigen kracht kon zij daar nooit binnengaan, en wij ook niet.
- Maar Helene stelde haar vertrouwen in Christus.
- En het is Christus die ons toegang geeft.
- Zoals Hebreëën 10 verklaart: "Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom."

Onze zuster Helene is de heilige plaatsen in de hemel binnengegaan door het bloed van Jezus.

- Christus heeft haar toegang gegeven.
- En zo zal zij en allen die zich bekeren en in Jezus Christus geloven, op een dag in het Nieuwe Jeruzalem zijn, waar God voor altijd bij zijn volk zal wonen.
- Het boek Openbaring beschrijft hier iets van.
- In Openbaring 21 beschrijft de apostel Johannes het Nieuwe Jeruzalem.
- Hij zegt: "Maar een tempel zag ik niet in de stad (dat wil zeggen, geen tempel zoals de OT tempel), want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam."
- God zal de tempel zijn.
- Wij zullen in de nabije aanwezigheid van de HEER zijn.

Het verlangen van Psalm 84 om bij God te zijn zal in het Nieuwe Jeruzalem op de hoogste wijze vervuld worden.

- En Psalm 84 zegt: "Want God, De HEER, is een zoon en een schild." Hij is een zoon en een schild voor zijn volk.
- Dit komt weer terug in het Nieuwe Jeruzalem.
- Openbaring 21 zegt: "De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven... en nacht zal het er niet meer zijn."

De dood van Helene Jonker is triest, en u mag rouwen om haar heengaan.

- Maar we moeten in veel opzichten een goddelijke jaloezie op haar hebben.

- Ze mag in de aanwezigheid van God zijn.
- Het verlangen van deze psalm wordt op dit moment in haar vervuld.
- En zij ervaart op dit moment de waarheid van vers 11 op een manier die wij ons alleen maar kunnen voorstellen:
- Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten.

En dus, voor jullie die achterblijven, Klaas, haar kinderen en kleinkinderen, verzoek ik u dringend, en Helene zou u dit ook dringend verzoeken, om met ditzelfde perspectief van geloof te leven.

- Neem dit verlangen op om bij God te zijn, om in zijn aanwezigheid te zijn.
- Om uw hart te richten op de wegen naar Sion om voor uw God te verschijnen.
- Om te geloven dat 'gezegend zijn zij die wonen in Gods huis en altijd Gods lof zingen'.
- Gezegend zijn zij die kracht vinden in God
- Gezegend is degene die op God vertrouwt. Amen.

Laten we samen Psalm 84 zingen, vers 1, 3, 5 en 6

1 O HEERE der heerscharen, almachtige Koning,
de lof van uw huis zing ik.
Hoe lieflijk is uw woning!
Uw heilige voorhoven verlang ik te zien;
flauw van verlangen, verlang ik te zijn
waar pelgrims samenkomen om te vieren.
Mijn hart en vlees roepen u, de levende God, met vreugde toe.

3 Hoe gezegend zijn zij wiens kracht u bent,
die de wegen zoeken die van verre
hen leiden naar de heilige plaatsen van Sion.
Als zij door Baca's vallei gaan,
maken zij van die dorre wildernis een plaats van bronnen,
een weelderige oase. De vroege regen daalt er op neer,
en poelen verfrissen het woestijnzand.

5 HEERE, één dag in uw woning is beter dan duizend dagen
buiten de voorhoven van uw heil.
Ik zou veel liever als nederige dienaar
aan uw poort staan en wachten,
de drempel van uw woning,
dan daar ver vandaan te wonen in de tenten
van goddeloosheid en zonde.

6 De HEERE heeft Zijn goedheid geopenbaard;
Hij is voor ons een zon en een schild.
Met genade en eer behaagt Hij ons.
Hij toont zijn barmhartigheid, als vanouds,
en geen goede gave zal Hij onthouden
aan hen, wier wandel rechtvaardig en rechtschapen is.

O HEERE, wiens woord vast en waarachtig is,
hoe gelukkig zijn zij die op U vertrouwen.

Laten we bidden

Lieve Here, we danken en aanbidden U voor uw woord, waarop we ons leven kunnen bouwen

U bent een God van waarheid en trouw, dus we vertrouwen op u

We danken u voor uw genade door Jezus

Dank u wel dat u uw geloof aan Helene gaf.

Dankuwel dat u haar geloof gebruikte om anderen te bemoedigen

We bidden dat het fruit mag blijven dragen door de generaties

Geef Klaas kracht voor de komende dagen, weken en maanden

We denken ook aan de kinderen en kleinkinderen, geef hun kracht

Wees bij ons wanneer we Helene begraven en laat ons uitkijken naar de dag van uw wederkomst

Daar mogen we weer samenzijn en herenigd worden, in de toekomst

God, houd ons dichtbij u de rest van deze dag

Dit bidden we in Jezus' naam, amen.

Gedicht, door Elanna en Suzan

Vorig jaar november, toen bij Mom kanker werd geconstateerd, had de hele familie Jonker de gelegenheid om naar Winnipeg te komen. We vierden Sinterklaas en een versie van het volgende gedicht werd gedeeld met Mom en Dad. Nu willen we het graag met jullie delen.

"Wij delen áltijd."

En "niet vergelijken."

Twee veel voorkomende zinnen die we vaak van Mom hoorden

Om de vrede te bewaren en zes kinderen rustig te houden.

Nu willen we graag wat herinneringen met jullie delen

Om stil te staan bij onze moeder en haar te blijven herinneren

Mom was een enthousiaste vrouw met een dienende aard

Anderen verder helpen en God dienen met verve.

We hebben een veelheid aan herinneringen en 71 jaar om over na te denken

Allemaal samengevat in een gedicht, anders zouden we hier tot in de vroege uurtjes zitten.

De meeste verzen zullen in het Engels zijn,

maar we beginnen in het Nederlands en kunnen later vertalen als je wilt.

In Onnen Mom lived on a beautiful spot

A small farm behind a white picket fence.

Klaas grew up in Roodeschool

Between the potatoes and the kale.

They met on the banks of the Ijssel river

Dad was immediately in love, he especially liked her beautiful handwriting!

In Drachten, Heleen went to work in the hospital

Klaas studied to become a minister, far from home.

Meanwhile, they married and moved to Zwolle
Then they left the Netherlands for good.
With three children they exchanged Holland for Australia
And followed Abel Tasman to Tasmania.

After a lot of good years with many nice blokes (mensen)
Mom and Dad went to Canada to meet more nice folks
They flew with Qantas with suitcases full of clothes
To settle down with six children in Winnipeg.
After many trips and adventures overseas
They lived many happy years at Trudell Bay.

De afgelopen maanden hebben we tijd gehad om herinneringen op te halen
Om foto's te bekijken, verhalen te vertellen en te delen wat we zullen missen.
Natuurlijk waren er veel, heel veel foto's om naar te kijken
Onze Mamarazzi heeft daar altijd voor gezorgd.
Grote momenten zoals uitstapjes, en kleine herinneringen tijdens maaltijden
Verjaardagen, jubilea en elke nieuwe auto, alles werd vastgelegd.

We waarderen alles wat Mom door de jaren heen heeft gedaan,
Het voeden van onze monden, het wassen achter onze oren.
Terugkijkend zijn we allemaal goed terecht gekomen
Ze leerde ons om anderen te denken en de Heer lief te hebben
Te zingen, te bidden en bijbel te lezen.

Mom genoot van alle dingen die gezellig of lekker waren
En ze kon uren praten, als we haar lieten gaan.
Praten en koken waren niet altijd een goede combinatie
Hierdoor werd het rookalarm regelmatig getest.
Ook kon ze wonderen verrichten met maïzena of water
Dat het eten minder lekker werd, was niet erg.
Maar ok, als je zes grote monden te voeden hebt
Dan is dat wellicht de beste manier om het te doen.

Mom leerde nieuwe recepten uit verschillende landen
Desserts zoals pavlova, trifle, advocaat en gebak.
Moms gehaktballen waren héérlijk, haar cake was óverheerlijk.
En als we thuis kwamen met rapporten konden we rekenen op scones of kleine roomsoesjes.
Mom hield vooral van Nederlandse recepten zoals stampot en erwtensoep
Toen ze een keer haar "Canadese koelkast" buiten gebruikte, kwam er zelfs een hond uit de
buurt om een hapje te proeven.

Over dieren gesproken: je zou een schrikreactie krijgen als Mom een spin zag.
Verras haar met een slang en haar ogen werden groot.
Besluit haar op een vliegveld en ze zou het uitschreeuwen.
Maar die instincten was niet iets waar ze iets aan kon doen.
Ze gaf de voorkeur aan een aangename verrassing

Zoals een kaart, bloemen of naaibenodigdheden.
Relaxen in de hottub en naar Fabricland gaan waren haar manieren om op te laden.
En je maakte haar dag met een ijskoffie of een knuffel (liefst allebei, extra groot).

Mom was erg creatief en genoot van haken en naaien
Het maken van handgemaakte kleding was "haar ding."
Haar prachtig handgeschreven kaarten kwamen altijd samen
met een ballon of een ander voorwerp.
Is het je ooit opgevallen hoe Mom haar pen vasthield?
Als je goed keek had ze negen vingers, geen tien.
En toen Mom haar iPhone had, gebruikte ze die veel.
om foto's te nemen en berichten te sturen met veel punten.....

Mom en Dad reisden de wereld rond en nodigden mensen bij hen thuis uit.
De gastenboeken werden gevuld, iedereen was welkom.
Mensen van heinde en verre konden binnenlopen, langskomen,
voor boterkoek, marmercake of Hollandse appeltaart.
Dutch bingo bij een eerste bezoek was moeders favoriete 'spel'
"Ken je die en die, en oh hoe heet zijn moeder?"

Als je tussen de regels door meeluisterde
zette Mom zichzelf op de tweede plaats, honderden keren.
Toegewijd aan haar zestien kleinkinderen, zes kinderen en haar man
Maar ook aan gemeentelieden ver van haar vaderland.
Met haar eindeloze enthousiasme kon ze altijd het ijs breken
En na vele bezoeken hoorde je dan "dat was Zóóó gezellig!"

In de afgelopen maanden ontving Mom veel kaarten
Ze waardeerde alle medeleven enorm.
Mom werd verzorgd en gedragen tot haar laatste adem
In het volle vertrouwen dat haar leven niet ophoudt bij de dood.
De Heer heeft Mom naar huis geroepen om bij Hem te zijn in heerlijkheid
En per slot van rekening is dat het beste einde van elk levensverhaal.

Tot ziens Mom.

Hierna zingen de kleinkinderen een lied: Servant King door Graham Kendrick. De kinderen
leerden het op school en het werd snel een favoriet van Opa en Oma.

Servant King, gezongen door de kleinkinderen

1 Uit de hemel kwam U, hulpeloos kind
Kwam onze wereld binnen, Uw glorie verhuld;
Niet om gediend te worden maar om te dienen
En Uw leven te geven opdat wij zouden leven
Refrein

Dit is onze God, de Dienende Koning
Hij roept ons nu om Hem te volgen
Om ons leven te brengen als een dagelijks offer
van aanbidding voor de Koning dienaar

2 Daar in de tuin der tranen
Mijn zware last verkoos Hij te dragen;
Zijn hart was verscheurd door verdriet
"Doch niet mijn wil maar de Uwe," zeide Hij

Dit is onze God, de Dienende Koning
Hij roept ons nu om Hem te volgen
Om ons leven te brengen als een dagelijks offer
van aanbidding voor de Koning dienaar

3 Kom zie Zijn handen en Zijn voeten
De littekens die spreken van opoffering;
Handen die sterren de ruimte in slingerden
Aan wrede nagels overgeleverd

4 Dus laat ons leren hoe te dienen
En in ons leven Hem verheerlijken;
Elkanders behoeften te verkiezen
Want het is Christus die wij dienen

Dankwoord door Dad Jonker

Ik heb ook een bijdrage op de begrafenis van mijn Heleen. Heleen is opgegroeid in Onnen, the Nederland. De plaats was me heel goed bekend. Daar was een groot trein emplacement voor het rangeren van treinwagens. Maar ik wist niets van een lief meisje die daar woonde. Zijzelf kende mij ook niet. Ze had me wel eens gehoord. Op een concert die zij bijwoonde speelde ik een solo op de trombone. Maar mijn getoeter wekte bij haar toen geen aandacht voor mij. Dat kwam pas 5 jaar later, niet op een concert maar op een jeugdmeeting in 1972.

Daar zagen we elkaar voor het eerst. In haar ontdekte ik heel iets moois. Nu denken jullie – kinderen – direct aan haar mooi handschrift. Dat heeft ze zeker. Het behoort bij haar artistieke aard. Wat ik toen bij haar ervoer was haar zorgzaamheid, haar aandacht voor een ander om te voorkomen dat die tekort komt. Wat gebeurde er op die meeting? Met zo'n 75 jongeren waren we al twee dagen bezig geweest met het bespreken van allerlei onderwerpen en plays. Maar elkaar hadden we nog niet ontmoet.

Dat vond plaats op een heel bijzondere manier. Twee meisjes moesten op zondag voor het avondeten naar de trein worden gebracht. Mijn vriend en ik stelden voor het te doen. Maar dan zouden we wel het avondeten mislopen. Toch niet – toen we terugkwamen stond er een vol bord met eten voor ons gereed! Je kunt wel raden wie daarvoor gezorgd had: een zekere Heleen Berends! Mijn aandacht voor haar was gewekt.

Maar in 1972 begon zij in Zwolle een voortgezette opleiding in de verpleging en ik begon in Kampen te studeren. Nou die twee plaatsen lagen dicht bij elkaar. Ik kreeg het voor elkaar om samen naar een andere samenkomst te gaan. Na afloop hadden we een onderonsje, niet over de vergadering maar om elkaar beter te leren kennen; gelukkig stemde ze daarmee in.

Onze relatie ging wel door wat crisissen heen, maar uiteindelijk kreeg ik haar ja-woord. Dat werd bevestigd op de trouwdag van 8 juli 1976. Onze trouw tekst was: Rom.12:1 - de oproep om een opofferend en dienend leven te leiden. Die roeping heeft ons gebracht op plaatsen die we zelf niet uitgekozen hadden: 10 jaar in Australia, 15 jaar in Canada; vanaf 2007 werden we echte globe trotters: van Holland, terug naar Canada, dan weer in Australië, Nieuw Zeeland en zelfs Singapore; en in 2019 weer terug in Canada – op vele plaatsen God's gemeenten dienen met vreugde en toewijding. Vooral door Heleen's aandacht en zorg voor jong en oud werden vele harten geraakt in Gods kerk, wereldwijd.

Voor 2020 hadden we het plan om nog een keer naar Australië te gaan, misschien via Nieuw Zeeland. Door Corona moesten we het uitstellen; haar ziekte maakt het nu niet meer mogelijk dat samen te doen. Ze leed aan een heel ernstige vorm van kanker. Plotseling vonden we onszelf op een andere niet-gekozen weg waarover de 'schaduw van de dood' tastbaar hing. Opnieuw kregen we de kracht die met geloofsmoed te gaan. Beiden waren we er direct over eens om de weg van een nare en moeilijke toekomst positief te gaan: God eren en dienen als de Heer van het leven en de Heiland van ziekte en dood. God de Schepper had haar het leven gegeven, God de Verlosser – Christus was haar Verlosser van de dood. Geloof bracht haar vrede met en op het ziekbed; geloof gaf mij - samen met onze kinderen - de kracht om haar met al onze zorg te omringen.

Wat is vertrouwen op de God van het leven een geweldige zegen: te geloven dat het leven heilig is; dat God het leven gegeven heeft en in Zijn hand houdt! Zoals een moeder in verwachting het leven van haar ongeboren kind koestert en verzorgt, zo mocht ik het steeds meer verzwakkend aardse leven van mijn Heleen koesteren en verzorgen -, tot haar laatste zucht hier op aarde. Ja, het was hartverscheurend om te zien hoe haar lichaam, haar aardse tent, verslechterde en helemaal afge-broken werd. Tegelijk was het een hartelijke vreugde om haar te koesteren en haar liefdevol te omringen tot aan 'de hemelpoort.' Nooit zal ik vergeten het mooie moment van haar sterven toen ze haar ogen wijd opendeed, en mij en Suzan aan-keek met een glimlach; op die manier gaf ze te kennen: 'dank voor jullie zorg, ik ga in tot de vreugde van mijn HEER!' Daarom gaat allereerst onze dank naar HEM.

We danken pastor Rich vanderHorst voor zijn geestelijke zorg, samen met Trevor Veenendaal en Mark Hofsink, respectievelijk onze wijkouderling and diaken.

We danken de Winnipeg Palliative team voor hun professionele zorg en support; samen met de home-care workers hebben de palliative verpleegsters en dokters ons geweldig bijgestaan in onze zorg aan Heleen.

Dank aan Funeral home Green Acres voor hun expertise in preparing for the funeral.

Dank aan de vele broeders en zusters wereld-wijd voor hun gebeden en bemoedigende woorden.

Tenslotte, als vader mag ik trots zijn op onze 6 kinderen, hun echtgenoten en 16 kleinkinderen die mij zo blij en liefdevol hebben omringt met zorg, hulp en een blijde lach; –

zonder dat ik er erg in heb, maken jullie als het ware telkens weer een bord met eten voor me klaar; ja, jullie allen zijn een ware weerspiegeling van de zorg van mijn Heleen, jullie moeder. - wij missen haar nu, maar we hebben haar niet verloren als we verlangend uitzien en ons voorbereiden op de grote reunie op de Dag van Christus Wederkomst! Laten we ons daarom allen leiden door onze Hemelse Vader.

Zingen

Gezang 65 zingen, alle 4 de verzen

1 Als je de Vader je maar laat leiden, vertrouwend op zijn trouw,
zal hij altijd aan uw zijde zijn
in al uw verdriet en nood.

Wie op de Allerhoogste God vertrouwt, bouwt zijn huis niet op veranderlijk zand.

2 Zal angstige zorg of bittere zuchting
op enig moment ware verlichting geven?

En wat baat het ons het kwaad, de moeilijkheden en het verdriet van elke morgen te
betreuren?

We voegen alleen maar verdriet en stress toe
door ontevredenheid en bitterheid.

3 Wees stil. Wat God in zijn welbehagen aan u in wijsheid kan meedelen
wordt u in volmaakte mate gegeven;
dus wees tevreden in uw hart.

Aan hem die ons uitverkoren heeft tot de zijnen
zijn onze noden en behoeften zeker gekend.

4 Met gezang en gebed, in geloof vorderend, in alles wat je doet Gods wil gehoorzamen.

Verwacht van Hem alleen uw zegen:

Hij zal het elke dag vernieuwen,

want God zal nooit hen verstoten die alleen op Hem hun vertrouwen stellen.

Ik wil iedereen bedanken die ons met ons meeleeftde via de livestream.

De kist wordt nu naar buiten gedragen.

Nu vertrekt de familie naar de begraafplaats. Deze is via de livestream link op de website te bekijken.